

Open monumentendag Oldebroek 2013

Het landgoed IJsselvliedt.

De eerst bekende eigenaar van Landgoed IJsselvliedt is Joan Beeldsnijder Steenbergen. Hij leefde van 1675 tot 1751. Waarschijnlijk stond het eerste landhuis nabij de paddenpoel in het Vinkennest, aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg.

Het landhuis wat er nu staat is waarschijnlijk gebouwd in 1824. Opdrachtgever was R.A.L. Nobel (1777-1839). Zijn zoon Carel was burgemeester van Oldebroek en lid van de Eerste Kamer. In die tijd was het landgoed ca. 350 ha, groot. De parken en tuinen rondom het landhuis waren toen in de “Franse” stijl aangelegd.

Na de familie Nobel werd IJsselvliedt bewoond door het echtpaar Van Palland. Dit echtpaar liet het landgoed na aan hun neef Johan Paul graaf Van Limburg Stirum. Hij was getrouwd met jonkvrouw Catharina Maria Rolina van Sminia.

Graaf van Limburg Stirum was van 1916 tot 1921 gouverneur-generaal van Nederlands Indië en van 1927 tot 1937 ambassadeur in Berlijn en van 1937 tot 1939 in Londen. Ook was hij nog in Egypte als ambassadeur werkzaam. Al met al een zeer belangrijk man voor Nederland. De graaf overleed in 1948 en werd op het landgoed begraven in een klein mausoleum, dat het echtpaar had laten bouwen. Ook de gravin werd in 1955 hier bijgezet. Het mausoleum bevindt zich aan het einde van de IJsselvliedtlaan.

Maatschappelijk nut :

De graaf heeft in zijn testament bepaald dat het huis en het landgoed ondergebracht moesten worden in een stichting. Deze stichting heeft als voornaamste taak de instandhouding van het landgoed, terwijl de opbrengsten van het landgoed “ten goede moeten komen aan zaken van maatschappelijk nut” Mede hierom werd het huis ter beschikking gesteld aan het ministerie van CRM. Indische Nederlanders die teruggekeerd waren uit Indië werden op IJsselvliedt ondergebracht. Later werd het huis een vakantiehôtel onder de vlag van het Rode Kruis, voor chronisch zieken en gehandicapten.

Landgoedgegevens :

Opgave 2008.

Totale oppervlakte	220 ha.
Landbouwgrond	156 ha.
Bos	60 ha.
Tuin rondom het huis	1,5 ha.
Kwekerij	0,5 ha.
Arboretum	0,8 ha.
Pinetum	1,1 ha.
Lanen	12 km.
Gracht	1 km
Aantal vijvers	3 stuks
Aantal woningen	8 stuks
Aantal pachtboerderijen in bedrijf	3 stuks
Aantal vaste bewoners op het landgoed	36
Aantal vaste medewerkers onderhoud landgoed	2
Aantal vrijwilligers onderhoud landgoed	5

't Vinkennest.

Vooral om de gravin te plezieren werd al in 1922 begonnen met de aanleg van 't Vinkennest aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg. Dit voornamelijk als wandelpark
De rondwandeling is 2,3 kilometer lang en start meteen na dat u onder de prachtige poort van beukenhaag doorgelopen bent.

Meteen aan de linkerkant treft u het **arboretum**, een verzameling van bomen en heesters. Een greep uit de bomencollectie : vaantjesboom, beverboom, amberboom, Japanse esdoorn, Japanse notenboom, meidoorn, sneeuwkllokjesboom, moerascipres, moseik, moeraseik, Gelderse roos, mispel, trompetboom, vleugelnoot, haagbeuk, Spaanse aak, suikerberk, rode beuk, suikeresdoorn, komkommerboom, tulpenboom ruwe berk en vuilboom.

Het eerste ontwerp en de eerste aanplant van het arboretum is van de boomkwekerij K. van Nes & Zonen uit Apeldoorn. De totstandkoming ging wat moeizaam, later is de beroemde tuinarchitect Leonard Anthony Springer uit Haarlem ingeschakeld.
Dhr. Springer heeft ook de F.A. Molijnlaan in Nunspeet en een stadsplantsoen in Kampen ontworpen.

Aan het einde van het arboretum loopt u het bos in. U houdt rechts aan. Op de hogere gedeeltes van dit bos treft u de hoogste bomen aan. U ziet een vijvertje wat vermoedelijk gegraven is om de naast gelegen ophoging te verkrijgen waarop waarschijnlijk het eerste landhuis heeft gestaan. Het bos kent voornamelijk eiken en beuken. Aan het einde van het bospad gaat u linksaf en u ziet daar acacia's met rododendrons als onderbeplanting. Na de acacia's gaat u linksaf, een klein stukje door het bos. U gaat vervolgens linksaf door een klaphekje het pinetum in.

Een **pinetum** is een tuin met een verzameling van naaktzadigen (coniferen). Op de bordjes treft u de namen van de bomen aan. Er zijn prachtige exemplaren te bezichtigen. Een opvallende boom in het pinetum is de **mammoetboom** (Sequoiadendron Giganteum) afkomstig uit Calafornië. De soort is qua volume de grootste boom ter wereld en kan een leeftijd bereiken van wel 3500 jaar. Ook kan hij wel 100 meter hoog worden.
Op de terugweg houdt u bij de splitsing links aan. Ook nu komt u weer bij een vijver langs. Aan het einde nadert u weer het arboretum en de Zuiderzeestraatweg.

Tuin rondom Huize IJsselvliedt.

Aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg kunt u de IJsselvliedt laan inslaan en daarna direct rechts naar de parkeerplaats waar u uw vervoermiddel kunt parkeren.
U kunt nu de prachtige tuin rondom het huis bezichtigen maar desgewenst ook een, 4,2 km. lange wandeling over het gehele park maken welke met rode paaltjes is aangegeven.

Wij vertrouwen er op dat u zich hier niet buiten de paden begeeft en geen afval achterlaat !

Wij wensen u een plezierig en leerzaam verblijf toe.
Informatiebronnen :

- het boekje IJsselvliedt en zijn bewoners
- artikel van Fokke Bakker in periodiek Uut het Oldebroek 2011-4